

# Vigerslev Sogns Kirkeblad

August 2023 – Nr. 3 – 40. Årgang



*Foto: Jørn Kaltoft-Nielsen*

## Skyldig

Hvis man kan stave til kærlighed uden at føle den, så er man fuldstændig fortabt.

Hvis man kan føle kærlighed, betyder det ikke noget, om man kan stave ordet kærlighed.

Se nærmere side 2,3,4

## Konfirmationer

Se nærmere side 5,6

# Skyldig

Grisling siger til Peter Plys: Hvordan staver man til kærlighed....

Peter Plys svarer: Det staver man ikke, det føler man...

Hvis man kan stave til kærlighed uden at føle den, så er man fuldstændig fortabt.

Hvis man kan føle kærlighed, betyder det ikke noget, om man kan stave ordet kærlighed.

Det er ligegyldigt, om man kan stave.

Det gør en verden til forskel, om man kan føle.

Sådan ser jeg livet. Sådan er mit livssyn.

Kærligheden er det vigtigste i livet.

Kærligheden er det største i livet.

Kærligheden får vi også at føle... til tider er det ikke særlig rart.

## Sagt på en anden måde:

Det vigtigste i livet er, at vores følelsesliv er levende. Vigtigt at det er levende og intakt. Hvis ikke vores følelsesliv er levende og intakt, så er vi som levende døde.

I Johannesevangeliet er der et syn på verden og på livet, som jeg kan tilslutte mig:

## Jesus siger til en af sine disciple:

Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer.

Denne verdens fyrste, det er Satan eller djævelen. Jesus kæmper med den onde magt i verden. I Johannesevangeliet kalder han den onde magt i verden for Verdens fyrste. Den onde magt er Satans magt – Djævelens magt – og den er virkelig i vores liv.

Det er meget enkelt. Man skal bare gå ud fra den positive side af skylden. Den kan jeg anskueliggøre med en lille anekdote, om den-

gang jeg læste C.G. Jungs psykologi i København. Jeg var den eneste mand på holdet. Der var ti kvinder og mig sagde hunden. Jeg kom selvfølgelig i konflikt med nogle af kvinderne, inden der var gået ret lang tid. De klagede over mig til studieledelsen. Så var fanden løs i Laksegade. Det var – for nu at sige det rent ud – noget lort. Jeg måtte forsvare mig over for kvinder, der var rasende på mig. Jeg var barnlig og provokerende, hvilket lyder meget sandsynligt. Jeg var pinlig, hvilket til tider er en kendsgerning. Jeg egnede mig ikke til at gå på holdet og uddannelsen, hvilket de i den aktuelle situation ikke havde forstand på.

Det mindede utrolig meget om alt det bøvl, som jeg havde med nogle af menighedsrådsmedlemmerne, da jeg var en yngre præst.

Studieledelsen holdt møde. Det studerende holdt møde med studieledelsen. Det var virkelig ubehageligt for lille mig. Jeg overvejede at melde mig ud af studiet. Jeg orkede ikke at gå i de forfærdelige stemninger i 5-6 år.

Midt i det hele havde vi nogle undervisningstimer med en norsk analytisk psykolog, der hed Ann-Christine. En voksen dame. Hun sagde til de vrede kvinder og til mig: Jeres gruppe er ved at blive dannet. Når en gruppe dannes, kan der meget nemt opstå en situation, hvor nogen bliver til Synde-bukken. Nu ved vi, at I er ordentlige mennesker, der er her, for at lære om C.G. Jungs psykologi. I ønsker ikke at være nogle typer, der klarer sig ved at have en eller flere syndebukke i gruppen.

Det ændrede alt. Alle erklærede, at de da aldrig kunne finde på at voksenmobbe eller at havde syndebugke. De forsikrede alle om, at det var under deres værdighed. Presset mod min person forsvandt. Der blev lavet et forum, hvor der var tid til at finde ud af, hvordan hinanden havde det.

Nogle måneder senere mødte jeg den norske Ann-Christine.... Og jeg sagde: Du er skyldig. Hun blev helt forskrækket. Er jeg skyldig. Ja sagde jeg: Du er skyld i, at jeg ikke forlod studiet. Du er skyld i, at jeg blev på studiet.

Ann-Christine blev meget lettet. Hun havde intet imod at være skyldig på denne positive måde.

### **Hvad positiv skyld er**

Siden da, har jeg været klar over, hvad positiv skyld er. Alle dem, som jeg elsker, bærer en positiv skyld over for mig. Først og fremmest min hustru. Mine børn. Mine børnebørn. I princippet ethvert menneske, der møder mig med god vilje. De er alle skyld i, at jeg har et

godt liv, hvor jeg med jævne mellemrum føler mig lykkelig. Et godt liv, som en gang imellem får mig til at glemme al den meningsløshed, der også er i livet og i denne verden.

Ethvert menneske kan lave sig en liste over sin egen positive skyld. En liste over dem og det, der er skyld i kærlighed, frihed og lykkefølelse i deres liv. Dem man elsker. De muligheder man har. Det gode helbred. Interesser. Det er kun fantasien, der sætter grænsen.

Når først man kender den positive skyld i sit eget liv, så er man klædt bedre på til at forholde sig til den negative skyld.

### **Verdens fyrste. Satan. Djævelen**

Denne verdens fyrste er virkelig. Ondskaben er en levende mulighed i ethvert menneske. Det er mennesker, der står bag krigene i verden. Der er mennesker, der står bag kriminaliteten i verden. Det er mennesker, der står bag

*Fortsætter side 4.*



*Langesø Skovkapel. Foto: Jørn Kaltoft-Nielsen.*

undertrykkelse, vold og chauvenisme. Det er kun idioter, der tror på, at djævelen er en personlighed med horn på panden og hale på bagen. Putin har ikke horn i panden og hale på bage. Putin er et almindeligt menneske i kød og blod. Det er enhver statsleder, der tyranniserer og borbardere og ødelægger og udsletter. Det er mennesker, og det er enkelt og banalt at udpege dem, som onde og som djævl.

Den vanskeligste opgave i vores liv er at forholde sig til ondskabens realitet i vores eget liv. Enhver af os kan udpegede det hos De andre. Vi kan alle se, hvem der er de barnlige, de umodne, de uansvarlige. Vi kan alle se, hvem der er de misundelig, smålige, de egoistiske og de selvoptagede. Vi kan alle udpege de andres fejltrin. Pege ad dem, der har dummet sig i menneskelige eller økonomiske forhold. Udpege dem, der må betale prisen for deres utroskab og dumhed....

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.

Altså, det der gør ondt i menneskers liv - Det, der ødelægger menneskers liv – kommer aldrig fra Denne verdens fyrste, fra Satan eller fra djævelen i en eller anden overnaturlig skikkelse, som vi kan møde i persons skikkelse. Det, der ondt i vores liv kommer fra mødet mellem mennesker. I mødet mellem mennesker åbenbarer kærligheden sig. Vi elsker. Vi respekterer. Vi holder af. Og i mødet mellem mennesker opstår hadet, disrespekten og trangen til at slippe for.

Derfor er det så uendelig vigtig, at man ved med sig selv, at der er nogen, der ikke kunne leve uden en. Nogen der for intet i verden ville

undvære lille mig. Det er så uendelig vigtigt, at vi ved, at vi har aktier i god og positiv skyld. At vi er skyld i at livet er meningsfuldt for andre.

Hvis vi kan rumme vores egen positive skyld. Hvis vi kan tage den til os, så er der også en chance for, at vi kan rumme vores negative skyld.

For enhver af os kommer til at påføre andre mennesker lidelse og smerte. Enhver af os har aktier i det, der gør ondt på andre. I alle livets forhold er der hvedebrødsdage, der får en ende. Tider, hvor vi må leve med at den gode stemning er forbi, fordi der er problemer at løse. Det er ikke sikkert, at vi har været utro i korporlig og kødelig forstand, men det er sikkert, at vi har utro i åndelig forstand: at vi ikke har kunne rumme, at vi ikke har kunnet holde ud og at der er nogen, som vi simpelt hen ikke har gidet at have med.

Den af os, der er ren, kan kaste den første sten. På den baggrund, går det op for os, at vi bare er mennesker på godt og ondt.

### **Enig i Johannesevangeliet**

Jeg er enighed i Johannesevangeliet syn på verden. Vi lever ikke i paradiset, hvor der ikke er tid, smerte og forgængelighed. Vi lever i virkelighedens verden, hvor livet er spændt ud imellem den god og den onde vilje. Hvor livet er spændt ud imellem varme og kulde. Hvor livet er spændt ud mellem udfoldelse og afvikling. Hvor livet er spændt ud mellem kærlighed og had. Livet, det gør uendelig godt og det gør uendelig ondt.

Det liv, der gør uendelig godt og som gør uendelig ondt, er omfattet af Gud i Jesus Kristus. Det gælder nu og det gælder i al evighed.

*Hans Sørensen.*

# Konfirmationer

Konfirmanderne søndag den 7. maj 2023 kl. 9.30 og 11.00.



## **Bagerste række fra venstre:**

Hans Sørensen - Simon Wartau Stolborg - Alexander Birkelund Øbro - Tobias Sejr Doktor Jensen - Alexander Buus Larsen - Arthur Egelund - Jonas Vissing Jacobsen - Peter Christian Thekilde - Falke Vester - Noa Ditlev Jakobsen - Mikkel Birk Nielsen - Laurits Vagnsbjerg Hansen - Emil Bruun Krøigård - Luis Henry Hjort Hansen - Andreas Brøste Demant - Oliver Noi Sveinjonsson

## **Forreste række fra venstre:**

Marie Schultz - Sophia Krefeld - Isabella Sophia Stampe - Karen Thekilde Nielsen - Fenja Lundegaard - Julia Antonia van Tuijl - Frida Møller Rasmussen - Nicoline Louise Mortensen - Mille Elisa Doktor Jensen - Martine Marie Brok Jensen - Karen Schmidt Jørgensen - Malou Therese Mulbjerg Larsen



## Konfirmanderne søndag den 30. april 2023 kl. 9.30.



**Bagerste række fra venstre:** Hans Sørensen - Alexander Gautason - Tobias Grundsøe - Villads Immerkær Hansen - Mikkel Malthe Engholm - Oliver Rudbjerg - Peter Skou Bech Christensen - Karl-Emil Birkelund Øbro - Max-Emil Nyrnberg Rathe

**Forreste række fra venstre:** Astrid Marie Ruus - Frederikke Ricardy Hieronymus - Maja Andersen - Josephine Winther Lieffroy Josefine Stenfeldt Skovhus Nielsen - Karen Laura Aaskov - Lærke Thingholm - Freja Bech Daugaard Hansen

## Konfirmanderne søndag den 30. april 2023 kl. 11.00.



**Bagerste række fra venstre:** Hans Sørensen - Laust Bastholm Tvedskov - Eskild Lei Andrea- sen - Pelle Holmgaard Søvsø - Lukas Ninn Nielsen - Lucas Harding Hansen - Adam Hunderup Dyrh Röttger - Alexander Johannes Keld Bernard Bay - Luca Grønløkke Pendegast

**Forreste række fra venstre:** Mathilde Bjørn Møller Rasmussen - Alberte Adler (Andersen) - Matilde Due Brix Jensen - Julie Koopmann Willaum-Jantzen - Kamilla Gabriella Zutautait Hasselstrøm - Johanne Lei Andreasen

# Gudstjenester



*Langesø Skovkapel.  
Foto: Jørn Kaltoft-Nielsen.*

## **Langesø Skovkapel**

- |   |            |
|---|------------|
| Søndag den 20. august                                 | kl. 9.30.  |
| Søndag den 27. august                                 | kl. 9.30.  |
| Søndag den 3. september<br>Neel Praefke Christiansen. | kl. 9.30.  |
| Søndag den 10. september<br>Søren Ildved.             | kl. 12.00. |
| Søndag den 24. september                              | kl. 19.30. |
| Søndag den 1. oktober                                 | kl. 9.30.  |
| Søndag den 15. oktober                                | kl. 9.30.  |
| Søndag den 22. oktober                                | kl. 9.30.  |
| Søndag den 5. november<br>Allehelgen.                 | kl. 11.00. |
| Søndag den 12. november                               | kl. 9.30.  |

## **Vigerslev kirke**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Søndag den 14. maj       | kl. 9.30. |
| Søndag den 17. september | kl. 9.30. |
| Søndag den 8. oktober    | kl. 9.30. |
| Søndag den 29. oktober   | kl. 9.30. |